



Restaurant 't Hagen

“Veelzijdige trouwlocatie”

Welkom bij Restaurant 't Hagen, gelegen in het historische Park Groot Scholtenhagen. Wellicht de meest veelzijdige trouwlocatie in Twente. Zowel binnen als buiten beschikt 't Hagen over prachtige en sfeervolle ruimtes, waar u met uw gasten kunt genieten van uw mooiste dag. Of u nou kiest voor een informele ceremonie onder de majestueuze boom bij de vijver of in de monumentale muziekkoepeel, wij verzorgen het graag voor u. Mocht het weer een huwelijksplechtigheid in de buitenlucht niet toelaten, dan gaan we toch naar binnen? In de Serre of in de Brammelozaal met zijn oude gebinten en kroonluchters kunt u in de echt worden verbonden. Trouwt u in een bescheiden of groter gezelschap, wij maken er een sfeervolle dag van. Mocht u besluiten om uw huwelijksfeest de gehele dag bij 't Hagen te vieren, dan bieden wij aantrekkelijke arrangementen. Tot ziens bij 't Hagen!

T 053 - 572 67 68 | www.hethagen.nl

Restaurant De Blanckenborgh

“Romantiek en historie”

Voor een romantische dag in een historische omgeving kunt u in Restaurant De Blanckenborgh elkaar het jawoord geven. De Blanckenborgh ligt verscholen in het groen van het gelijknamige park, nabij de gezellige dorpskern van Haaksbergen. De monumentale villa uit de negentiende eeuw was ooit het woonhuis van een Twentse textielbaron. De Blanckenborgh heeft een speciaal ingerichte trouwzaal die tijdens de huwelijksceremonie plaats biedt aan een groot aantal gasten. Daarnaast is het mogelijk om te trouwen op het stijlvolle terras of in het park. Restaurant De Blanckenborgh draagt de titel 'Caveau de la Confrérie de Sabre d'Or'. Dat wil zeggen dat tijdens de huwelijksvoltrekking de champagnefles op bijzondere wijze met een sabel wordt geopend. De gastvrije medewerkers van De Blanckenborgh nemen met elk aanstaand bruidspaar in een persoonlijk gesprek alle wensen door.

T 053 - 574 11 55 | www.blanckenborgh.nl



“Huwelijk in stijlvolle ambiance”

Trouwen in het Haaksbergse gemeentehuis is een stijlvolle beleving. Via de natuurstenen bordestrap aan de voorzijde gaan bruidspaar en gasten naar binnen. De intieme trouwzaal, met ongeveer zeventig zitplaatsen, bevindt zich op de eerste verdieping. Deze is bereikbaar via een trap of met een lift. Het interieur stamt nog voor een groot deel uit de jaren veertig. Zoals de originele houten lambrisering met beeldhouwwerk. En de smeedijzeren kroonluchters door enkele grote plaatselijke bedrijven geschonken aan de gemeenteraad. Tegenwoordig heeft het de exclusieve functie van trouwzaal. De huwelijksambtenaar spreekt u toe tegen een artistieke achtergrond: een uniek gebrandschilderd raam waarin verschillende symbolen van het huwelijk zijn uitgebeeld. Twee duiven (liefde en vrede), een ononderbroken krans van rozen waarin twee handen en ringen. In het raam staan historische woorden van Joost van den Vondel: ‘Waer werd oprechter trouw, dan tusschen man en vrouw, ter weereld oit gevonden.’ Een stijlvolle ambiance om elkaar het jawoord te geven.



Restaurant & hotel Bi'j de Watermölle

“Zorgeloos genieten van uw trouwdag”

Trouwen in ‘Huis der gemeente’ Bi'j de Watermölle betekent zorgeloos genieten van uw trouwdag. In de prachtige omgeving van de eeuwenoude Oostendorper watermolen is het mogelijk elkaar het jawoord te geven. Dat kan in de Schöppe of - op een mooie zomerse dag - buiten bij de Bakspieker. Desgewenst verzorgen wij champagne met bruidstaart, een feestelijk diner of een intiem feest tot maximaal 45 personen. Natuurlijk kunt u uw trouwdag in stijl afsluiten met een overnachting in de bruidssuite met whirlpool en waterbed. Bi'j de Watermölle beschikt over 5 hotelkamers. Dat biedt u de gelegenheid de volgende dag te ontbijten met familie of vrienden en nog eens heerlijk na te genieten van uw grote dag. Graag neemt het gastvrije team van Bi'j de Watermölle de mogelijkheden met u door.

